

Schrijver Maartens herdacht

Nazaten onttrekken Doornse auteur aan vergetelheid

DOORN | Om de schrijver Maarten Maartens meer bekendheid te geven, organiseren zijn nazaten van 15 augustus tot 26 september allerlei activiteiten in en rondom het Maarten Maartenshuis in Doorn.

ROSE CARRY LOKIN

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de in Nederland relatief onbekende schrijver en dichter Maarten Maartens, die jarenlang in Doorn woonde en werkte, overleed.

„Op 15 augustus, de geboortedatum van Jozua Marius Willem van der Poorten Schwartz, beter bekend onder het pseudoniem Maarten Maartens starten we met een aantal herdenkingsactiviteiten,” aldus Henriëtte van Zwet, een achternicht van de Doornse schrijver.

Samen met achterneef Jurriaan Röntgen en achternicht Marie Kranendonck-Schwartz wil Van Zwet het werk en leven van Maarten Maartens voor het voetlicht brengen. „Hij schreef in het Engels en was daardoor wel een bekend schrijver in Engelstalige landen, maar werd in Nederland genegeerd,” aldus Van Zwet.

Lunenburg

Maartens, die in 1858 in Amsterdam geboren werd, vertoefde lange tijd op de Utrechtse Heuvelrug. Hij woonde tijdelijk op kasteel Lunenburg in Langbroek, waar hij en zijn vrouw ook begraven liggen en hij verbleef ook enige tijd in kasteel Zuylenstein in Leersum.

In Langbroek herinnert de door Maartens geschonken dorpspomp nog aan de schrijver. Ook is er een straat naar de auteur vernoemd. Later verhuisde Maartens naar Doorn waar hij het Maarten Maar-



▲ Henriëtte van Zwet (links), Marie Kranendonck-Schwartz en Jurriaan Röntgen, nazaten van schrijver Maarten Maartens, voor het Maarten Maartenshuis. FOTO WILLIAM HOOGTEYLING

tenshuis liet bouwen, dat tot op de dag van vandaag nog zijn aanwezigheid ademt. De bibliotheek in het statige landhuis op landgoed Zonheuvel is nog in oorspronkelijke staat en de porseleinkamer doet herinneren aan Maartens keramiekkpassie.

Na zijn dood lieten zijn vrouw en enige dochter Ada nog een ander aandenken achter, ze lieten de Kapelkerk in Maarn bouwen.

Om de schrijver die zoveel sporen achterliet in de Heuvelrug te herdenken, hebben de familieleden ruim een maand lang een aantal activiteiten gepland. Onder andere een fietstocht langs plekken waar

Maartens, die getrouwd was met zijn volle nicht Anna van Vollenhoven, heeft gewoond.

Ook wordt het Maarten Maartenshuis tijdens monumentendag



Maartens schreef in het Engels en was bekend in Engelstalige landen

—Henriëtte van Zwet

opengesteld. Nu is het landhuis alleen te bezoeken op aanvraag. Andere activiteiten zijn een symposium over de schrijver, een diner met gerechten uit het door Maartens voor zijn dochter Ada geschreven kookboek en een expositie in de Doornse bibliotheek over Nederlandse schrijvers zoals Couperus en Henriëtte Roland Holst, waarmee Maartens nauwe contacten onderhield.

Maartens debuteerde in 1885 met de gedichtenbundel *The Morning of a Love* and other poems. Succes verwierf hij vooral met zijn roman *God's Fool* die later ook in het Nederlands vertaald werd.